

På drift i den Amerikanska södern

Vad som följer här är ett kort redogörelse för några av de upplevelser jag och min sambo Elvira varit med om på vägarna här nere i den amerikanska södern. Vi befinner oss i skrivande stund i Hattiesburg ungefär två timmar från New Orleans. Vår pilgrimsfärd började för mer än 6 veckor sedan i New Jersey. Därifrån åkte vi östkusten ner hela vägen till Key West, där vi parkerade bilen utanför Hemingways gamla vattenhål och tittade ut mot gamle Fidels ö. Givetvis hade vägen ner varit fylld av spännande platser och massvis med saker att se. I Washington DC strosade vi storögt omkring i imperiets hjärta och fick dessutom en se skynt av Obamas hund med det svenskklingande namnet Bo (döpt efter Bo Diddley dock). Presidenten själv såg vi dock inte till trots att vi hängde utanför hans kryp-in en hel dag. Kuststaden Wilmington lockade med att den varit skådeplats för en samling av klassiska långfilmer. Att stå på gatorna där Blue Velvet spelades in var en solid känsla av lycka. I syskonstäderna Charleston och Savannah fick vi dessutom två nya favoritstäder. Listan på starka upplevelser kan som ni förstår göras lång. Efter en vecka på Floridas stränder var det så dags att röra sig upp mot Nashville, Music City. En stad där barerna är öppna hela dagarna och varje ställe värd sitt namn har liveunderhållning hela dagarna långa. Började vistelsen med en åktur med en pratglad irakisk taxichaufför som skröt om sin svenska astma-medicin och gladeligen guidade oss genom staden. Väl på Broadway Street (där det mesta händer) fick man kryssa mellan hattarna och Budweiser flaskorna för att komma fram. Fantastisk stämning på varje ställe dock, jänkarna vet sannerligen hur man festar. Avslutade med en tripp till Country Music Hall of Fame för att kika på lite legendarisk prylar. Nästa stopp var Memphis, countryn byttes med andra ord ut mot bluesen och rock'n'rollen. Lika god stämning här med i mina öron ännu bättre musik. Blev givetvis en tur till Graceland och Sun Studios. Det var helt klart en rätt skön känsla att svinga Elvis gamla mikrofon på samma ställe som han spelade in alla sina första låtar. Efter Memphis följde vi Mississippifloden ner mot bluesens vagga, Clarksdale. Där checkade vi in på ett gammalt bomullsplantage bara någon mile från vägskälet där Robert Johnson enligt legenden sålde sin själ till djävulen i utbyte mot bluesen. Att lyssna på Muddy Waters och resten av delta-gänget har aldrig känts mer rätt än här kan jag berätta. Här är också där vi är nu, halvvägs in på vår stora USA-resa och med New Orleans närmast i sikte. Så vi fortsätter att bläddra mellan countrykanalerna på bilstereon och rulla mot vårt slutmål San Francisco.

Peter Berg, född och uppvuxen i Vitterarv. Son till Staffan och Eva Berg. Numera bosatt i Stockholm.

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID

Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en "aktie" i föreningen. Insatsen betalas bara en gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 så blir ni medlem. Årsavgiften är 2011 100 kronor/år. Medlemsantalet ligger nu på ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se BOBYGDSBLADET DELAS UT 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på vår hemsida www.bobygda.se. Hör av dig till oss om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet hemskickat. Om du vill skriva något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så är vi väldigt tacksamma. Kontakta Mia 0653-212 72, Anna 0653-213 30 eller maila info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se

BOBYGDSBLA

Nr: 69 Juni 2011

Välkomna till Bobyggsdagen Lördag 9 juli



BOBYGDA SKOLA

Kl 11-16 Slöjd & hantverksmessa

Servering av ostkaka, hembakt kaffebröd, smörgåsar, kaffe, läsk, kolbullar.

Info 070-276 04 01



BOBYGDSGÅRDEN

Kl 12-16 Traktorrally & cruising

Bruka-Hallsta runt. För gammalt & nytt. Startavgift 100 kr/ekipage.

Anmälan på plats med samling från 10.30 vid Bobygdsgården.

Kl 12.00 Start rally med efterföljande cruising. Speaker Jörgen Westerlund

Ca 14.00 Prisutdelning

Ca 14.30-16.00 Jörgen Westerlund underhåller

Servering av hamburgare, korb, hembakt kaffebröd, kaffe, läsk, glass.

Info: 070-632 46 48

Kl 18.00-24.00 Musikkväll utanför Bobygdsgården

Entré fr kl 18.00: 50 kr. Kom i tid!

Kl 20.00-24.00 Magnus Bohm

Ta med det du vill äta och dricka, grill finns



Husvagns & tältplats finns.

NY TRAKTORFEST NÄSTA ÅR!!

Prova redan i år. Tid och plats meddelas senare. Lapp kommer i brevlådan.

Kulpåsarna växer!

På skolan är det verkligen vårlekar som hägrar. Kulpåsarna växer sig större och de kånkar med sig dessa varje dag. Roligt har de och vi hör skratten och segerropan. Klass 1 fick skriva och rita bilder om vad de gör på rasten, här kommer några smakprov:

Jag brukar leka med mina kompisar på rasten och då leker vi häst också hoppar vi hinder och mina kompisar heter Emma och Liv. Också brukar jag leka med mina andra kompisar.

Felicia Alkerud

Jag tycker om att spela kula och att spela fotboll. Jag tycker om att snura snurgunga.

Frode Sedenberg

Jag tycker om att leka superhjärte.

Linus Olsson

Västanängens fsk/fritids

Några rader från oss på Västanängens fsk / fritids. Tillsammans med Bobygda skola har vi gjort en resa upp till Sundsvall och Himlabadet. Vid in och utgång blev det lite strul, men dessa otroliga barn väntade tålmodigt. Vad vi kunde se så var alla nöjda och glada efter en rolig dag i vattnet, stora som små. Förskolans dag firade vi med en stor härlig fruktbuffé som vi bjöd in förskoleklass och ettan att dela med oss. Vi blev bjudna till skolan att lyssna på Körslaget som bestod av tre körer, vilka enormt duktiga barn Bobygda skola har. Vi har grodyngel som vi följer, de växer och blir större för var dag som går. Sååå spännande att se om det blir någon groda och tänk om någon groda blir en prins..... Hoppas det blir en solig och varm sommar med mycket bad och lek. Till sist vill vi passa på att tacka er som ger oss förtroendet att ta hand om era underbara barn.

Soliga varma hälsningar från Personalen på Västanängen.

Föreningsnytt apr-juni -11

TACK till alla som hjälpte till med krattning mm på städdagen utanför Bobygdsgården i början av maj! Det bjöds på hamburgare till lunch.
Bobygdens Framtid

Ett sent GRATIS till Lars & Mats Höök från Tevekvärn som tog hem vinsten i anglingstävlingen på Skogssjön i början av april. Tävlingen drog totalt 13 lag och arrangerades av fjolårsvinnarna Hans Sjöblom och Kenneth Swing. Lars & Mats drog upp tre gäddor på totalt 9,3 kg varav den största vägde 7,3 kg. Vi säger grattis till vinstsumman och vandringpriset samt välkommen åter nästa år som arrangörer!

Festkommittén anordnade under våren en välplanerad Westernfest på Bobygdsgården. Allt gick i rätt tema: mat, musik, utsmyckningar & dekorationer samt gästernas kläder. Vinnare av utklädnings-tävlingen blev Jannie Wallman som var cow-girl med kläder från Canada sen hon arbetat där. Vi säger grattis till Jannie & stort TACK till Fredrik, Malin, Bengt, Ulla-Britt, Veronica & Emma som arrangerat denna fest samt Helen för god lagad mat!

Detta händer

Midsommarfirande! Vi samlas vid Bobygda skola på midsommarafton **kl 12.00** för att tillsammans klä midsommarstången och dansa, efteråt har vi picknick. Medtag blommor och egen mat/fika-korg

7kamp på skolans fotbollsplan kl. 19.00

Välkomna! Janeth 070-224 34 56

Om du som hantverkare är intresserad att delta på Slöjd & Hantverksmässan på Bobygdsgården ring **Birgitta 0653-21150**

Vi uppmanar er i Bobygden som har flaggstång: **Hissa flaggan på Bobygdsgården 9 juli!**

Möblerad villa i Svedja, Bobygden uthyres veckovis. Tel: 070-6916376, 0730-36546

Bobygdens Framtid höll årsstämma

Bobygdens Framtid ek. för. höll årsstämma den 19 april på Bobygdsgården. Föreningens ordförande Petter Dolk hälsade välkommen. Till ordf. för stämman valdes Rune Eriksson och sekr. Anna Linde. Till justerare valdes Anders Persson och Mia Brandström. Stämman hade utlysts i Bobygdetsbladets samt Föreningsnytt i HT. Röstlängden var 19 närvarande medlemmar. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och det konstaterades att mycket hänt under året. Kassör Gösta Eriksson redovisade det ekonomiska resultatet som var +17.266 kr. En av revisorerna; Sten Linde berättade att revisorerna gått igenom årets ekonomi utan att ha något att anmärka på. Frågor har ställts till styrelsen. Revisionsberättelse godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade att resultatet går in på löpande räkning. Ett förslag på verksamhetsplan samt budget för 2011 presenterades och godkändes. Årsavgiften beslutades vara oförändrad, dvs 100 kr per andel. Inga motioner hade inkommit. Arvoden för ordförande och styrelse samt ersättning för kassör beslutades. Ledamöterna Anna Bonnevier och Jan-Arne Larsson avtackades med varsin fin vårblomma. Ordförande för stämman tackade för förtroendet. Mötet avslutades med fika. Efter det konstituerande mötet ser styrelsen ut som följande:

Petter Dolk ordförande

Patrik Ericsson vice ordförande

Anna Linde sekreterare

Mia Brandström vice sekreterare

Lena Nilsson ledamot

Krister Goodh ledamot

Anders Östgård ledamot

Birgitta Östgård suppleant

Sofia Gjerdet suppleant

Anders Persson suppleant

Övriga invalda i föreningen:

Gösta Eriksson kassör (utanför styrelsen)

Sten Linde och Mats Rolfhamre revisorer

Lars Linde revisorssuppleant

Jeanette Alcaraz, Therese Nilsson och Per-Anders Lindqvist valberedning

Emma Pålsson, Veronica Bagge, Bengt

Larsson, Ulla-Britt Wallman och Fredrik

Björk nöjeskommitté

Från Oppsjö till Italien

Vi på handelsprogrammet på Bromangymnasiet har varit på studieresa till Italien i en vecka. Under tiden vi varit borta har vi hunnit med en massa studiebesök på olika plaster, vi var bland annat till Florens, Pisa och San Gimignano. Vi har varit där hunnit kollat på Lutande tornet i Pisa, det fanns också olika marknader, där det såldes allt ifrån kläder och smycken till mat och frukt. Italien har ett otroligt landskap och det finns väldigt många fina byggnader att kolla på. Vi fick också gå och kolla i en medeltidsstad där allt var gjort av sten, det var otroliga byggnader där. Strax bortanför den medeltida staden fanns en extremt stor vingård, där vi också fick äta middag och provsmaka deras viner, dom hade också islandshästar där, även fiskemöjligheter och ett slags hotell.

Men det som nämnts nu är bara en liten del av vad vi hunnit med under resan, vi har också hunnit med guidade turer i bland annat Lucca och Florens. En tur till stranden och havet hann vi också med. Vi har fått varit in i otroligt stora och fina katedraler och kyrkor av olika slag. Vi fick prova på att äta på en massa olika restauranger runt om i Italien då vi fått smakat på pasta så klart, pizzan fick vi inte glömma samt att vi fått ätit otroligt god lasagne och sallad. Under hela veckan som vi var där hade vi ca 30 grader varmt och solen låg på hela dagen. Många fick riktigt fin solbränna medans andra drog på sig den orginella ”bonnbrännan”. Vi hade en fantastisk rolig och hädelserik vecka i Italien med våra lärare och det kommer vara ett minne för livet.

Jennie Mood 18 år, Lassas Oppsjö